

Uitzending Radio Signaal 19 september 2019

Column 'Vergeten verplicht' door Glenda Westzaan

Er zijn veel volkeren die geacht worden een beerput te vergeten. Zelfs de mijne en misschien wel de jouwe. Maar soms is er zelfs wetgeving voor. Dit besepte ik na het zien van een documentaire over mijn geliefd vakantieland Spanje en haar Amnestiewet van 1977. Daarom even een hart onder de riem voor alle Spanjaarden die de misdaden van het Franco-regime niet kunnen vergeten:

Een volk dat een beerput moet vergeten.

Collectieve schizofrenie als opdracht na een nieuwe wind.

De prijs voor pril verworven vrijheid en halfslachtige democratie

Maar wat te doen met oude mensen en de dingen die niet voorbij gaan?

Met dwaze moeders, dwaze vaders en dwaze kinderen?

Met massagraven, greppels vol beenderen, muren vol naakte onuitwisbare kogelgaten en gestolen baby's.

Wat te doen met een oude grijze vrouw die al 75 jaar op gerechtigheid wacht.

Terwijl de beenderen van haar moeder onder de snelweg liggen.

Zwijgen terwijl de vulkaan op barsten staat?

Zwijgen wanneer honderdduizend skeletten wachten op het heldere daglicht,

met soms nog hun leren schoenen aan. Decennia lang, ondanks geveinsd geheugenverlies

Terwijl het ongemak liever gerechtigheid verwacht met wraak.

Borrelt de beerput geduldig door en strijden de koppige slachtoffers.

Maar eens dan barst de stront los. In Andalucia, in Catalonië, in de koude hooggelegen bergdorpjes met een Plaza del general Franco en in het majestueuze Madrid.

Genadeloos en onverbiddelijk: Viva España!